

ALYA'NIN HAFTASI

O gün öğretmenler günüydü. Kasabadaki öğrenciler öğretmenlerine alacakları hediyeler için kasabada koşuşturuyorlardı. Kiminin elinde dağdan taştan buldukları çiçekler, kiminin elinde babalarından aldıkları düşmesin diye ellerinde sıkıştırılmaktan buruşan paraları vardı.

O gün hem öğretmenler günüydü hemde bir erde yas günüydü. Alya'nın babası trafik kazasında vefat etmişti. Bu sebepten dolayı Alya'nın yalvar yakar para alabileceği bir babası yoktu. Ama bir annesi vardı.

Annesi Alya için, Alya annesi için çok değerliydi. Alya artık her gece babasıyla olan saatlerini, babasıyla geçirdiği günleri hayal ediyordu. Ona artık annesi yardım edecekti. elinden tutacaktı. Alya'nın babasının ölümü üzerinden bir hafta geçmişti. Alya öğretmenler gününde öğretmenine hediye alamamıştı ama şimdi alabilirdi. Alya annesinin yanına gitti, annesinden para istedi annesi eşinin ölümünden sonra yağ, süt satarak geçimini sağlıyordu. Zar zor biriktirdiği paranın bir kısmını Alya'ya verdi. Alya parayı alıp koşa koşa bir eskiticiye gitti. Eskiticiden üzerinde bir öğretmen ve bir öğrencinin sarıldığı biblo aldı. Eve gidip annesiyle bibloyu gazete kağıdıyla bir güzel paketlenirdi. Ertesi gün hediyeği öğretmenine verdi öğretmenisi Alya'ya yas diledikten sonra hediyeği aldı ve Alya'ya teşekkür edip gözlerinin içine bakarak gülümsedi. Alya babasının ölümünden sonra öğretmeninin gülümsemesiyle mutlu olmuştu.